

SNEEUWJACHT, GUUR EN GAARKEUKENS!

De helse winter van '24

Het is maar goed dat bewoners van de Koningsdijk hun met licht versierde berentakken nog aan de gevels hebben hangen, want

sinds de spectaculaire opening van de lokale Brijenoortbrug over waterengte de Zwaikom heeft de straatverlichting het er begeven. En

met de veel te diep in de bestrating verzonken waterkolken, kan je je daar toch redelijk door verstuiken. Maar: het is winter. Terwijl de groe-

ne blaadjes van de kamperfolie ook aan die gevel prijken, geselt de ene na de andere sneeuwstorm ons lieve stadje. Het is maar goed dat de gaarkeuken van de Bunt-hoef nog steeds gewoon open zijn op woensdag. En die helse winter zorgde ook weer voor een veelvoud aan ijspret. Welgeteld één hele dag zorgden koning Winter en zijn lakeien van IJSCO voor een prachtige schaatsbaan in de Oranjepolder. Misschien kan men ooit een teveel aan energie - die door de daar te plaatsen zonnepanelen zal worden opgewekt - in een kunstijsbaan stoppen. Dan kunnen de IJSCO'ers nog eens wat langer van hun hobby genieten. En dan heb je altijd een grootgebruiker van energie in de buurt. Hoeft het teveel aan energie niet tegen betaling aan het energienet terug te worden geleverd. Creëert gelijk ook wat draagvlak. Zetten we de windmolens om in ventilatoren en heb je altijd schaatsfeest. Maar dat zal dan wel weer conflicteren met de schaatsbaan op de Markt. Anyway: het blijft zomaar tobben met die winter. Hels word je er van!

CuA



JAN JOLIE IS GEFASCINEERD DOOR WOII-VLIEGTUIGEN:

“Ik wilde de vermiste Britse schutter een graf geven”

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat Oosterhout werd bevrijd. Oosterhouter Jan Jolie (70) deed 30 jaar lang onderzoek naar de vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog boven West-Brabant vochten of neerstorten. Dankzij zijn spuurwerk kon de vermiste boordschutter John Bromley in 2022 worden begraven. De kroon op zijn werk was tevens finale. “Het boek is nu gesloten.”

Als kind was Jolie al gek van vliegtuigen. Toen ging het om modelvliegtuigen en radiografisch bestuurbare modellen. Later vloog hij zelf in een zweefvliegtuig. “Een geweldige ervaring.” Gedurende al die jaren heeft Jolie een schat aan kennis opgebouwd. In 1994 vroeg erfgoedfotograaf Cor Huijben hem om hulp. Het ging om een foto van een op 13 mei 1940 bij Oosteind neergestort vliegtuig waarbij mensen poseerden. Die waren Huijben wel bekend. Maar dat vliegtuig? Jolie kon hem vertellen dat het een Brits jachtvliegtuig betrof, een Defiant. Hij werd nieuwsgierig naar het verhaal achter de foto. Daarmee is het balletje gaan rollen.

Fatale patrouillevlucht

Sinds 1996 woont Jolie met zijn gezin in Oosterhout en voordat hij met pensioen ging, werkte hij als conciërge. Het gedegen onderzoek naar de neergestorte Britse vliegtuigen resulteerde in een boek over de Tweede Pinksterdag 1940: ‘Luchtgevechten boven West-Brabant en de Biesbosch’.

Twee dagen erna capituleerde Nederland. Het boek uit 2000 gaat over de patrouillevlucht die zes Defiants op die 13e mei 1940 maakten. Aangevallen door Duitse Messerschmitts kon maar één vliegtuig ontkomen. De vijf andere crashten hier in de buurt, waaronder het toestel in Oosteind.

Jolie had de smaak te pakken. Met Cees Joosen schreef hij daarna

nog een lijvig boek over 12 vliegtuigcrashes in Oosterhout. Dat werd in 2019 gepubliceerd. Tijdens het tien jaar durend onderzoek sprak Jolie met vele deskundigen en getuigen uit binnen- en buitenland en spitte hij meters archief uit. Dankzij hem kon de Britse Liz Lynes bloemen leggen op het graf van haar vader die in 1942 neerstortte, één maand voor haar geboorte. Wat vindt Jolie het meest bijzondere verhaal? Zonder aarzelen antwoordt hij: “Dat is toch wel John Bromley.”

Vriend

Deze 24-jarige Britse boordschutter van de 5e Defiant was

sinds 13 mei 1940 vermist. Pas in 1994 werd in de Biesbosch het neergestorte jachtvliegtuig gevonden met daarin vermoedelijk zijn resten. Jolie was zeker dat het Bromley betrof, maar veel bewijs was meegenomen door souvenirjagers. “Ik wilde die Britse schutter een graf geven,” zegt hij. Vastberaden dook hij in archieven, sprak getuigen en ging op zoek naar nabestaanden in Liverpool. Helaas waren die er niet meer. Maar door alle boven water gekomen feiten stemde het Britse Ministerie van Defensie uiteindelijk toe met de identificatie. Bromley werd op 28 september 2022 begraven op de militaire begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen. Jan Jolie zijn vrouw Els waren bij de plechtigheid. ‘Rest in peace my friend’ stond er op het lint van hun boeket.

Ooit hingen de WOII-memorabilia in de woonkamer van de familie Jolie. Tot opluchting van zijn vrouw zijn die nu verhuisd naar de studeerkamer. Een groot deel van het archief ging naar de Heemkring Molenheid in Rijen. Nu John Bromley zijn laatste rustplaats heeft gekregen, is dit boek ook voor Jan Jolie gesloten. Al is niet helemaal uit te sluiten dat hij in dit herdenkingsjaar weer een pagina daaruit openslaat.

CC



Jan en Els Jolie in 2022 bij de begrafenis van John Bromley

Pensioen Pensioen - Half



Meer strips? Ga naar facebook.com/pensionpensioen. Bestellen stripboekjes via www.pension-pensioen.nl of www.bol.com

PRIKBORD

MEUBEL STOFFEERDERIJ
ANNE-MARIE VONK
 Voor het vakkundig stofferen van uw meubels, boten en caravans
 M. 06 101 49 064 Kalverstraat 64 Made
www.vonkmeubelstoffeerderij.nl

CARAVANS GEVRAAGD

- Bovag werkplaats
- RDW erkend
- Ruim occasion aanbod!
- Campingshop

CaravanCentrum TREFFERS LMC terkeman
 De Wetering 8, 4906 CT Oosterhout
 Tel.: 0162-693187 - 06-55836618
www.caravancentrumtreffers.nl

TotalPrint heeft de Groene Pluim
 TOEGEPAST OP ALLE DRUKWERKEN
TOTALPRINT
 PRINT · KANTOOR · SIGNING
WWW.TOTALPRINT.NL/DUURZAAM

Recensie revuetje

INGEZONDEN MENINGEN VAN DE LEZER

Elke inzender is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen stuk. Opname van ingezonden stukken betekent niet dat de redactie het met de strekking van deze stukken eens is. Verder behoudt de redactie zich het recht voor ingezonden stukken verkort weer te geven. Anonieme stukken worden niet geplaatst.

Terecht de hoed af voor Ton Biemans, wat een creativiteit en taalvirtuositeit. Echt geweldig! Iedere keer typetjes in hun kracht neerzetten en tot hun recht laten komen: chapeau!

Maar, nergens duidelijker: ons kent ons. Achter de ellebogen hebben we het in Oosterhout. Terechte sneeren in de richting van Walter Hoosemans, mevrouw Broekhoven en nog een enkeling uit de raad. Dat meneer Van Bijnen ongenoemd blijft als volstrekte no no is tekenend voor Wosterhout: ons kent ons.

Natuurlijk ging die revue niet over de raad. Maar als ik nu, na bijna twee jaar dat deze raad er zit op terug kijk, kan ik mezelf des te meer voorstellen bij de vraag aan EVR of het in het echt ook zo gebeurde. “Jazeker kerel, zo gaat dat. Ga er maar eens naar toe”. Da's triest en inriest.

Twee jaar geleden schreef ik: Le histoire se répète oftewel: in

Wosterhout blijft alles uit zelfde! Inmiddels heb ik ongelijk gekregen bij de laatste kamerverkiezingen: 37% PVV. Je weet het nooit in Oosterhout: Peter de Laat deed niet mee. Shame, shame, shame, vind ik! Hitler wilde in 1933 de joden, zigeuners, debieltjes en nog wat “niet normalen” kaltstellen, vergassen und ausradieren. We weten wat ervan is gekomen.

Google vooral het PVV programma en schrik. 37% van de Oosterhout bracht hun stem uit: moslims ongewenst, onaangepaste jongeren onder volwassenen strafrecht brengen, mensen die op de vlucht zijn voor afschuwelijke oorlogen, genderhaat enz. het recht ontzeggen om asiel aan te vragen: eigen volk eerst. Ik ben blij en gelukkig in Oosterhout maar tegelijkertijd angstig dat PVV opvattingen leidend zijn en of worden in Oosterhout.

Terug naar de im- en expliciete opvattingen van het revuetje en van de kwaliteit van de raad: Let op uw saeck!

Naast de herderlijke en psalm-achtige toespraken op facebook en andere preekachtige gremia en zwaaiende gebaren naar oudjes hebben we blijkbaar gelukkig ook een burgemeester die zich inzet voor het huisvesten van asielzoekers en statushouders. Tot nu toe zonder beschamende demonstraties. Ik hoop dat we van Steenbergse taferelen verlost blijven.

Cees Snoeren